



Aposteln Paulus. Mosaik i Ravenna, 400-talet

Bibelseminarier om Efesierbrevet

Vad vill Paulus med sitt brev till församlingen i Efesos? Vi läser, förklarar och samtalar. Vad står symboler som svärd, sköld, blod, det inre ögats ljus, hörnsten, tempel och sigill för i de här bibeltexterna? De är ju ord som vi möter även i vårt frimureri.

4 febr. 2025 kl 18:00 Första gången behandlar vi kapitel 1 och 2.

(OBS tiden!)

Rubrik: **Fläckfri – förlåten – friköpt**

18 febr. 2025 kl 18:00 Andra gången går vi igenom kapitel 3 och 4.

Rubrik: **En kropp – en ande – ett hopp**

4 mars 2025 kl 18:00 Tredje och sista gången kapitel 5 och 6.

Rubrik: **Ljusets barn är rustade**

Utöver att vi söker efter kopplingar och bakgrunder till vårt svenska frimureri så söker också anknytningar till bilder och symboler som vi använder idag i våra liv.

Bröder av alla grader är välkomna!

Vi samlas i **biblioteket** högst upp i Frimurarhuset.

Behöver du hjälp med att komma in genom ytterdörren så ring 072 5571943 (PO Bohlin).

Det är bra om du vill anmäla i förväg att du kommer:

Till vår bibliotekarie Leif Larsson, 070 3589245, leiflars.son@telia.com

eller till seminarieledaren Per Ola Bohlin, 072 5571943, p.o.bohlin@gmail.com

Ett exempel på en text ur Efesierbrevet:

”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.”